



m.m.v. Ineke Geleijns | piano



The Fruit of Silence

De titel van dit concert is ontleend aan een uitspraak van Moeder Teresa. "Mensen zoeken vrede, maar wat ze allereerst nodig hebben is stilte". De tekst is schitterend op muziek gezet door de Letse componist Pēteris Vasks. Het Tiels Madrigaalkoor zingt dit werk op het najaarsconcert van 9 november. Het wordt omlijst door andere liederen vol verlangen naar een andere wereld en nostalgie naar hoe het was. We zingen liederen van onder andere Brahms, Dvorak, Elgar, Dyson en Bartok. Dit alles onder leiding van Gonny van der Maten en de fantastische pianobegeleiding van Ineke Geleijns.

U bent van harte welkom op dit concert in de Sint Maartenskerk in Ophemert.

Kaarten kunt u bestellen
via www.tielsmadrigaalkoor.nl